

We kwamen donderdagmorgen om 8.00 uur aan op Airport Londen Stansted. We moesten wachten tot 17.00 uur, dus hebben we de trein genomen naar Cambridge.

Om 19.00 uur kwamen we aan bij het gastgezin. Gezellige mensen. Toni en Maria. Maria is een echte Italiaanse en pratte de hele dag.

Koken en bakken kan ze ook goed.

Vrijdag hebben we de hele dag binnen gezeten i.v.m. met 2 workshops. Dit was erg saai. En praten was er niet veel bij, want als we klaar waren met overleg, pakte de meeste gasten hun mobiel of iPad.

Dit viel erg op. Wij zijn anders gewend.

's Avonds was er de culinaire avond. Die was erg leuk. Er was nu meer conversatie en er werd volop gedanst.

Zaterdagochtend nog een workshop, evalueren. Dit was ook erg vermoeiend. Iedereen was klaar met luisteren en praten. Voor de middag kregen we een lunchpakketje mee en konden we rondlopen in de hoofdstraat waar een feest was zoals in 1940. Veel oldtimers, soldaten en vrouwen in mooie jurken. Alle ondernemers uit dit dorp deden mee en paste hun winkel aan. Erg sfeervol. Het was net of je in een film liep.

Het weekend werd afgesloten met een bal in de stijl van 1940. Met Sonny en the Honeydippers.

Johnny en Lia Vorstenbosch

